

HUIS VAN DE NIJMEEGSE GESCHIEDENIS

19 JANUARI T/M 5 MEI 2013

Tuffen Kazen Klemen

DE ROZE GESCHIEDENIS VAN NIJMEGEN
VAN NUL TOT NU



VRIJ
ENTREE!

GEEMEENTE
 Nijmegen


ALTIJD
NIJMEGEN


HUIS VAN DE
NIJMEEGSE
GESCHIEDENIS

foto: leadbeeld: FOTOGRAFICA Nijmegen
grafisch ontwerp: STUDIO 0404, Nijmegen

Tuffen Kazen Klemen

DE ROZE GESCHIEDENIS VAN NIJMEGEN VAN NUL TOT NU

Tuffen, kazen, klemen? Nooit van gehoord? Dat zou goed kunnen! Want het zijn woorden uit een eigen geheimtaalje. Woorden van de leerlingen op het Canisiuscollege van bijna een eeuw geleden, toen alleen een school voor jongens. Als je 'tuffte' dan bloosde je, en wie 'kaasde' die was aan het kussen. En 'klemen'...? Dat was 'het vriendje zijn van'. Maar 'klemen', met een jongen gaan, moest je niet openlijk doen. Want dan werd je als rotte appel verwijderd uit het keurige mandje dat de school wilde zijn.

Verborgen en verboden, dat is kenmerkend voor het grootste deel van de geschiedenis van de homoseksualiteit. *Tuffen Kazen Klemen* laat je een roze verleden zien dat weggestopt is. En je komt erin oog in oog te staan met de afgelopen decennia. Jaren die *lijken* te breken met dat verborgen verleden. Het is een verworvenheid van de *sixties* en *seventies* dat mannen en vrouwen openlijk uitkomen voor hun homoseksualiteit. Nijmegen wordt oudste roze stad van Nederland. Iets waar je als Nijmegenaar trots op kunt zijn. Toch zullen er nu nog leerlingen zijn die gaan 'tuffen' als hen gevraagd wordt naar de seksuele voorkeur. De expositie *Tuffen Kazen Klemen* pakt uit met fraaie beelden en unieke filmpjes. Ook toont ze opnames van straatinterviews waarin de 'juugd van nu' laat weten hoe ze over homoseksualiteit denkt.

Tuffen Kazen Klemen is te zien van 19 januari 2013 tot en met 5 mei 2013 in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis (Mariënburghkapel, Mariënburg 26 Nijmegen). Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur. Op koopzondagen van 12.00 -17.00 uur.

